



## **Indledning**

Jeg bliver helt højtideligt og rørt, når jeg ser tilbage i skolens historie og kan jeg fortælle jer, at det er 120. gang, at der sidder en gruppe forældre, der er samlet i et fællesskab om at drive en Fri-grundskole med egne værdier. Der har i skolens historien selvfølgelig været op og nedture og en sammenlægning i løbet af de 120 år.

Men alt i alt skal det nævnes, at det, der for 120 år siden var drivkraften og troen på en anden skoleform for en lille flok forældre, stadig skaber grundlag for, at det nu er jeres børn der hver morgen bydes velkommen i Friskolens gamle ånd med morgensang, fortælling og fadervor.

Jeg vil derfor tage jer med på en fortælling om Haubro Friskole 2017 gennem oplevelser, udfordringer både i vores kerneopgave og vores samvær med vores elever.

Et passende citat til denne fortælling er

*”En skole er mere end bøger og ord*

*Langt mere end lektier, stile og tal*

*En skole er alt hvad der lever og gror*

*Træd varsomt i skolen for her bliver mennesker til”*

I min beretning vil jeg komme ind på 7 områder

- Elevgrundlaget
- Undervisningen
- Trivsel
- Årets højdepunkter
- Visioner for Haubro Friskole
- Forældresamarbejde
- Tak

## **Elevgrundlaget**

127 elever startede i august 2017. Vi mødtes onsdag eftermiddag på traditionel vis. Med besøg i klasserne og grillbuffet. Alle børn havde deres forældre med til



skolestart. Sådan har det været i mange år nu, og sådan skal det altid være. Lige meget om man er stor eller lille, er første skoledag en stor dag – en vigtig dag, og en dag hvor I forældre med jeres fremmøde og opbakning til skolestart, også viser interesse for den skole I har valgt, jeres friskole. En opbakning vi i personalegruppen kan mærke og sætter pris på.

127 elever, 35 børn i Sneglehuset, 46 SFObørn. En stor samlet institution med børnelivet i midten.

Vores børn – jeres børn er hver dag sammen med en dygtig personalegruppe, der varetager de forskellige opgaver. På skolen bød vi velkommen til 3 nye lærere ved skolestart. Så nu er vi mange rundt om bordet på lærerværelset 12 i alt. Og når alle er samlet er vi 26 ansatte her på Friskolen.

Et børneliv i midten er det vi tilbyder her i Haubro. Her er barnet i centrum fra starten. Og vi ligger midt i Vesthimmerland, hvilket vi gjorde alle opmærksomme på her til Forårsmessen inde i Aars forrige weekend. Vi skal være opsøgende for fortsat at få børn til vores skole.

En kendsgerning er nemlig den at hele Danmark lige nu er ramt af mindre årgange, der er klar til at gå i skole. Her er Haubro Friskole ramt på lige vilkår med alle andre skoler. Så for at bevare en god skole med sund økonomi og muligheder for god drift både pædagogisk og økonomisk, skal vi være aktivt opsøgende de næste par år. Vi skal gøre os synlige med vores indskoling. Så vi også i fremtiden har elevgrundlag til at danne den friskole vi gerne vil.

### **Undervisningen**

Vi er forpligtet til fortsat at styrke vores undervisningstilbud. Dette gælder også mht. udvikling af lærernes kompetencer. Mange deltager kontinuerligt i kurser eller uddannelsesforløb af forskellig art, der passer til deres fag og skolens behov.

Skolen har nu en AKT vejleder (DE), en Læsevejleder og vores mål er også at få uddannet en Matematikvejleder inden for de næste par år.

Her i 2018 og 2019 deltager vi også i Udeskolenetværket igen, så vi følger med i den nye udvikling og ideer inden for udeskolefaget. Vi er glade for udeskolefaget og vi ønsker at styrke og løfte fagligheden i faget.

Vores ønske er også at arbejde projektorienteret på alle klassetrin. At arbejde i projekter skal ske et par gange i løbet af året. Vi ser nemlig at vores elever blomstrer



i deres læring og viden når de fordyber sig i projekter. Metoden kan tilpasses alle klassetrin, og har man den inde under huden fra flere skoleår, står man stærkere i 9. klasse til at skrive projekter og til at lave synopsis og dispensationer til prøverne.

I år er 2. skoleår med Folkeskolens prøver. Vi har en stor gruppe der skal op i år. Vi har sommerfugle i maven, og det har de sikkert også. Vi har et par store årgange.

7. til 9. årgang udgør en stor del af vores elevtal, det betyder, at der skal læses mange faglige timer. Det har betydning for elevernes skemaer og her skal vi være bevidste og fokuseret.

Vælger vi at opprioritere fag, er der andet der må vige. Hver gang vi har et ønske til skolen – hvad enten vi er lærere eller forældre – kræver det af os, at vi formulerer ønsket, og er klar til at tage ansvar for vores valg. Og kan alt måles i et fag i et antal timer, det tror jeg faktisk ikke! Man skal passe på, at man ikke bliver for snæversynet og låser sig fast i at der kun foregår faglig læring i det antal timer og fag der står på skemaet.

Vores kerneopgave er og bliver undervisning. Vores ønske er, at skabe uddannelsesparate unge mennesker, der er klar til at møde det danske samfund. Vi vil det bedste i alle fag. For os er alle fag lige vigtige på alle årgange.

Vi møder vores elever der hvor deres kompetencer er. Ja! De får – og skal have karakterer i 7. til 9. klasse. Men det jo ikke de tal, der gør dem til de værdifulde unge mennesker de er. Det er jo ikke karakteren der er det afgørende for dem.

Hvad der er det afgørende er deres kompetencer, deres dannelse og deres evne til at tænke sig om i en given situation.

Det er lige der - vi skal sætte ind og styrke dem. Der vi skal støtte dem. Ros jeres børn for det de kan. Fokuser på deres kompetencer. Det gør vi nemlig, når de er her i skolen.

Min kæphest er, at vi stadig skal være den lille traditionsrige friskole vi altid har været. Der skal være tid til at få besøg påskeharen, gå en tur til højbakken, eller at alle elever skal deltage i fastelavnsarrangementet. Hvorfor – fordi det er i fællesskabets lys, at vi også udvikler og danner os. Det er i samspillet med yngre og ældre, at vi finder ud, hvem vi selv er.



## **Trivsel**

Mistrivsel giver alt for mange hindringer på vejen for en god indlæring. Koncentrationen og motivationen ryger, hvis al energi bruges på problematiske relationer til ens klassekammerater.

God trivsel er ikke naturgivet. Der skal til stadighed arbejdes med elevernes sociale egenskaber. Dagligt forebygger vi mistrivsel. Desværre er vi også nødt til nogle gange at tage et par dybere spadestik og finde årsager til enkeltes mistrivsel. Og her er det en vigtig faktor at vi er i samarbejde med jer forældre. Og når vi ikke selv har midlerne og de nødvendige tiltag, kan vi i fællesskab hente hjælp fra andre instanser i kommunen.

Den gode skoledag med de gode oplevelser skal være i fokus. Vi skal være glade i skolen, og glade når vi kommer hjem fra skole. – vi skal ikke være ligeglade.

I september besvarede elever på en række vigtige spørgsmål vedr. deres trivsel. Haubro Friskole er et godt sted at være synes vores elever og det samlede resultat af skolens undervisningsmiljøvurderingen kan ses på vores hjemmeside.

## **Årets højdepunkter**

Cykelsponsorløbet i foråret gav gode muligheder for at få renoveret vores skolekøkken, som nu står nyt og lækkert.

Musicalen lå dette skoleår midt i oktober. Vi spillede for fuldt hus både formiddag og aften. Det er dejligt, at bedsteforældrene er blevet gode til at møde om formiddagen, så alle kan få besøg både formiddag og eftermiddag.

Vi flyttede musicalen i år af hensyn til prøverne i foråret, men vi var ikke selv helt tilfredse med at afvikle den i oktober. Det er for tidligt på skoleåret for de yngste elever, så næste år forsøger vi at lægge den i januar, og håber det er en bedre placering.

Skolen fik jo nærmest en ekstra julegave sidste år. Da vi fik indkøbt nye lækre skolemøbler. Det har givet nogle flotte lokaler. Vi forventer at kan fortsætte udskiftningen af skolemøbler i de resterende lokaler de næste par budgetår.

Julemarkedet blev afholdt igen. Udvalget var desværre ikke så stærkt repræsenteret som sidste år. Så der blev knoklet lidt mere for at få dagen afviklet. Men det var



sveden værd, for der kom igen overskud fra julemarkedet, som er puttet i hver klassekasse.

Vores årlige elevkoncerter trækker altid fuldt hus. Vi sidder tæt disse aftner. Men jeg er stolt over eleverne, og det er I sikkert også. Det er flotte koncerter de giver sammen med deres musiklærere og Vesthimmerlands kulturskole.

Vil I hører mere om kommende skoleår, skal I møde op igen d. 13. juni til informationsmøde om næste skoleår.

Vil I forældre til 9. klasse hører mere om de kommende prøver skal I komme til møde d. 23. april.

120 års fødselsdagen skal selvfølgelig også markeres lidt mere. Et udvalg ser på muligheder dertil og det vil blive fejret på den anden side af sommerferien. Vi har endnu ikke helt bestemt hvordan og hvorledes.

### **Visioner for Haubro Friskole**

Hen over vinteren har vi både i bestyrelsen og på lærerværelset arbejdet visionære, og kigget vores skole godt og grundigt af i krogene, så vi fortsat kan være en drivkraftig friskole.

Sidse har i sin beretning fortalt om visionerne, jeg skal fremover sammen med skolens personale og bestyrelse varetage visionerne og også får dem til at gro og spire.

På lærerværelset glæder vi os i fællesskab til at udvikle vores faglige viden indenfor den projektorienteret arbejdsform. Vi har stor fokus på et godt samarbejde mellem lærerne. Deres arbejdsdag skal også være en god en af slagsen, så de går glade og motiveret til kerneopgaven, og vi dermed bliver en attraktiv arbejdsplads.

Vi glæder os alle til at få mere plads. Både i skolen og i børnehaven. Vi har fået det til at fungere i de lokaler vi har haft i årets løb. Det har givet lidt ekstra rod engang i mellem. Så nu venter vi spændt på, at få flere lokaler. Vi glæder os til igen at have faglokaler, bedre forberedelsesmuligheder for lærerne, mødelokaler, større kontor og lækkert legerum til en gruppe børnehavebørn eller vuggestuebørn.

### **Forældresamarbejde**



Selvom vi arbejder fokuseret med trivsel i skolen, kan det ikke stå alene. I har som forældre en stor del af ansvaret for, at jeres børn får en adfærd, der kan fremme – og ikke hæmme – fællesskabet i klassen og skolen

Det er meget lettere at forebygge end at stoppe mobning. Her vil jeg tillade at præsenterer jer for en sætning af Helle Tilburg Johnsen, vicedirektør for Børns vilkår:

*Det er vigtigt, at forældre engagerer sig i både deres egne børns og klassens generelle trivsel gennem hele skoletiden, da børn trives bedst i klasser med et godt forældresamarbejde.*

Hvis vi ser på vores lille Friskole, har vi fra skolens side sat en del rammer for at imødekomme behovet for, at I forældre kender hinanden godt i klasserne. Derfor vægter vi et stærkt forældreråd i hver klasse.

Et råd der tager initiativ til fællesspisning, ekstra klassearrangementer – med eller uden forældre, samt et råd der står for overblikket ved opgaver på skolen ved sociale arrangementer. Det er en rigtig god investering med den slags tiltag.

Skolen lægger selvfølgelig gerne lokaler m.m. til.

En kop kaffe ved legeaftaler og klassefødselsdage er også gode tiltag i kan gøre.

Jeres samarbejde og også vigtig for mig når det kommer til PR.

I sender os jeres børn hver dag. I har tilliden til at vi varetager jeres børns behov for indlæring og pasning i dagens aktive timer, så giv os også den tillid og fortæl omverden alt det gode vi kan.

I er vores bedste PR. Brug vores Facebookside, eller lad de gode historier vandre fra mund til mund, men husk nu – at nabokonen eller brugsuddeleren kan ikke ændre på forholdene her – det kan vi i fællesskab.

Så kom til os, når det er er noget, der ikke lever op til jeres forventning om skolen. Så vil vi være imødekommende og løsningsorienteret.

## **Tak**

Ingen beretning uden en tak til de mange, som er med til at drive værket.



En stor tak til de engagerede medarbejdere, som føler ejerskab for skolen og dagligt yder en solid indsats. Det er ingen selvfølge, at 'maskineriet' bare kører. Jeg sætter stor pris på jeres virke, pædagogik, forskelligheder og undervisning dagligt.

Også en stor tak til hele bestyrelsen for et usædvanligt stort engagement i skolens ve og vel og dens fortsatte udvikling.

Tak til alle de forældre rundt omkring i forskellige klasser, som har ydet ekstra indsatser for skolen i det forløbne år. Det være sig med alle de opgaver i har budt ind på.

Tak til de trofaste forældre, der møder op til morgensang i løbet af skoleåret.

En generel tak til hele forældrekredsen for den tillid, medleven og opbakning, I viser skolen i den store, fælles opgave, det er, at danne og uddanne jeres børn.

Til slut tak til Bent, vores tilsynsførende, som har besøgt os i undervisningen i det forløbne år og møder os med positiv interesse og respekt.